

Groot Nissewaards Dictee 2018

Auteur: Henk Verweel

Dit wordt geen optimistisch maar wel realistisch dictee.

Veel facetten van onze globe verkeren al dan niet chronisch in chaos. Wereldwijd manifesteert zich een veelvoud aan hectische crises: oorlogen, vluchtelingenstromen, milieuproblematiek. Er zijn natuurcatastrofes. Bosbranden op diverse continenten, op een aantal locaties met als consequenties bergafwaartse waterstromen en modderlawines. Verwoesting van ooit vruchtbare gronden als gevolg van permanente droogte; bijvoorbeeld in Mongolisch-China.

In andere contreien bestaat levensbedreigende wateroverlast als gevolg van overvloedige regenval. Er is stijging van de oceaanwateren ten gevolge van opwarming van het klimaat en, in combinatie daarmee, smelting van ijskappen in arctische gebieden.

De vraag is in hoeverre we als mensheid zelf debet zijn aan al die misère. Vast staat wel dat we globaal een surplus aan CO₂-emissie veroorzaken en de rivieren en wereldzeeën versjteren met plastic afval.

Het goede nieuws is het akkoord van Parijs: overheidsinstanties, individuele uitvinders en wetenschappers die zich inspannen voor partiële oplossingen.